

Vervolg van het

Reisverslag 2009 deel III Scandinavië .

De scheren aan de oostkust van Zweden en Stockholm.



Zondag 25 juli het is mistig laaghangende bewolking, windje 3-5 uit het NW
Djupvik – Arkösund 6 mijl

Als we wakker worden is het geen fraai weer, we draaien ons nog maar een keertje om. Na het ontbijt vertrekken we, wind tegen dus op de motor naar Arkösund.

Met dit weer is dat mooi genoeg voor vandaag en .. we hebben daar een goede opstapplaats voor onze vrienden.

Het vaargebied is nu grijs, maar kennelijk toch een geliefde omgeving.

T.o.v. de meren in het Götakanaal zijn hier veel grote en luxe woningen, ook de zeilsport wordt hier veel meer beoefend.



Dit weekend worden hier de wereldkampioenschappen Europe moth gevaren. Er zijn maar twee Nederlandse jongens die meevaren. Nederland is daarmee matig vertegenwoordigd, Het is altijd een leuk spektakel om te zien.



Omstreeks 18 :00 uur arriveren de Belgen, het schip hebben we enigszins gereorganiseerd, want de nodige bagage moet opgeborgen worden.

Uiteindelijk zijn we straks met 8 man. Bij toerbeurt zullen zij de volgende dagverslagen maken.

**Maandag 26 juli het is bewolkt, windje 3-5 uit het ZW
Arkösund - Öxelosund 15 mijl. Dit verslag is gemaakt door Lars**



Dit is Lars.

We begonnen een paar dagen geleden onze reis naar Zweden , Els ,Dirk ,Sam en ik .

We gingen via Nederland naar Duitsland en Denemarken om uiteindelijk aan te komen bij Wouter en Yvon . Nu zijn we een dag later en vertel ik hoe de dag eruit zag .

's Ochtends begon het met de mislukte poging van Els en Dirk om “stil” te praten .

Even later hebben we ontbeten en na wat zaken in orde te hebben gebracht begonnen we dan met de boot klaar te maken voor vertrek .

Nog wat later voeren wij (de mannen) uit. Els en Yvon gingen met de auto naar Öxelosund en wij met de boot.

Wij zijn weg, al zeilend op het scherengebied in Zweden. Na in het begin wat weinig wind te hebben gehad kwam hij er later toch wat meer bij .



Na een halve dag varen kwamen we aan in Öxelosund, vlak bij het vliegveld waar Lieselot en Tim vanuit België aankwamen . Daar pikten we ze met de auto op .

Toen zijn we allemaal samen naar de boot gegaan en hebben we samen gezellig gegeten . Na een bespreking over de komende dagen begonnen we met het opmaken van onze bedden . De komende dagen zullen we waarschijnlijk naar Stockholm varen .

**Dinsdag 27 juli zonnig weertje met een lekker lopend windjewind
Öxelosund naar een onbewoond eilandje.**

Dit verslag is gemaakt door Lieselot



En dit is Lieselot.

Vannacht was mijn eerste nacht op een boot, ik had gedacht dat ik misschien wel zeeziek zou worden maar tegen al mijn verwachtingen in was dat helemaal niet zo, in tegendeel. Ik heb vorige nacht buiten geslapen en het was heerlijk – het luide ademgeluid van Dirk buiten gerekend ☺ -.

Waw, vandaag dus de eerste zeiltocht en ik kan je verzekeren het was spannend, boeiend, echt iets heel nieuws voor me en ik vond het zalig! Ik leerde wat de fok en de kluiver was. Ik was

er dan ook verantwoordelijk voor dat de schoten genoeg aangespannen waren. Maar ik moet toegeven dat ik niet zo nauwlettend was want eigenlijk wou ik gewoon de hele tijd om me heen kijken want de omgeving waar we vandaag doorvoeren was prachtig, echt zot. Vol met eilandjes waar we tussen door voeren. In bepaalde eilanden kon je iets herkennen zoals in 1 ervan waarin we een krokodil zagen.

Na 3 uurtjes zeilen was het even genoeg vonden ze want iedereen had honger en wilde eten dus zochten we een leuk plekje om te ankeren en dat hebben we zeker gevonden. We liggen nu op een rustig plekje helemaal omgeven door eilandjes, aleja het was rustig tot Lars, Sam en Tim begonnen met hun boenkboek muziek, nu ja het was leuk en grappig om hun daar te zien rond dobberen in het roeiboortje met hun boxjes, echt een foto waard!



Daarna hebben we heerlijk gegeten dankzij Yvon en nu zitten we hier nog allemaal gezellig buiten nog wat te kletsen. Ja, het was een geslaagde dag. Kijk uit naar morgen!

Woensdag 28 juli zonnig weertje met weinig wind ... tegen...!!!

Van een onbewoond eilandje naar Sodertalje .

Dit verslag is gemaakt door Els



Els.

Vanmorgen werd ik zalig, wiegend wakker. In de kade aan de wand zag ik mijn dochter, Lieselot, buiten op de bank liggen en achter haar zag ik de weerkaatsing van de bomen, alles was zo vredig rustig, ik genoot echt van dat moment ! We lagen voor anker en dat gaf ons een uniek uitzicht van water, bomen, eilandjes en de ochtendzon. Even later zwaaide mijn lieven naar mij, mijn dag kon beginnen.

Na ons te hebben gewassen, ontbeten we allemaal samen buiten, we zaten samen met ons 8 in de deugddoende zon. Wouter smeerde de broodjes voor ons, we werden bediend als koningen.

Lars en Sam waren aan de beurt voor de afwas, geloof het of niet het gaat ontzettend traag, maar als je hen bezig ziet, lijkt het wel een gezellige boel.

Het werd hoog tijd om verder te varen. Anker werd binnen gehaald, we konden vertrekken.

Dirk bestudeerde de kaart, ik genoot ervan toen ik hem bezig zag en Lieselot stond aan het roer. We vertrokken. Veel wind was er niet, maar de natuur was zo verschrikkelijk mooi, die eilanden hebben iets heel speciaals. Een van hen was echt uniek, het was niet zo groot, maar er stonden wel tien witte, bladerloze bomen vol met vogels. Ik genoot echt van elk eilandje dat ik zag, want ze waren telkens elk op hun eigen manier mooi !



Op een bepaald ogenblik vond ik het zalig hoe de drie mannen ; Wouter, Dirk en Tim samen de kaart aan het bestuderen waren, mooi om vader en zoon samen bezig te zien.



Ik kookte vandaag. De keuken aan boord zit ongelooflijk knap in elkaar en is daardoor leuk om in te koken. Intussen hadden Sam en Lars een heel interessant boek ontdekt, ze maakten hun eigen soort van vangnet, subliem om die twee bezig te zien ! Ze vertellen en vertellen aan elkaar, soms weet ik niet waar ze het blijven halen, maar het is altijd wel een gezellige boel !

Ik heb het nu vooral over ons eigen gezinnetje gehad, maar ik vind het ook echt belangrijk om in mijn verslag nog het volgende te vertellen: we zitten hier aan boord op een heel mooi schip met twee schatten van mensen! Yvonne is een zalige, warme vrouw waar ik me heel goed bij voel en Wouter is de man, onze schipper, die er ooit voor zorgde dat ik wel van zeilen begon te houden, waarvoor ik hem heel dankbaar ben, maar waarbij ik me bovendien heel veilig voel ! Gewoonweg twee mensen waarbij het zalig is om te vertoeven !!! Ik ben hen alle twee heel dankbaar.

Ik ervaar het hele gebeuren als een rijke ervaring voor ons 4 kastaars en onszelf.

Donderdag 29 juli de hele dag veel regen
Sodertalje dit verslag is gemaakt door Dirk



Dirk

SODERTALJE OF DE HAVEN MET DE PAARDEN EN DE 4 HEEMSKINDEREN!

Het stond in de sterren geschreven dat het vandaag ging regenen. Niet zo een beetje maar met bakken regen kwam het naar beneden. Zodoende werd er vlug besloten om niet meer uit te varen. Dit betekende dat we vandaag zeker geen vermeende onderzeeboten gingen zien (voor een goede verstaander: een onderzeeboot is een rotseiland met vogels dat voor een naïeve observeerder er uit ziet als een echte Russische onderzeeboot).

Door onze kajuitvensters konden we op de andere oever prachtige houten paarden standbeelden ontwaren maar waar waren de berijders ervan gebleven.



Door de aanhoudende regen dienden we vooreerst de code te kraken van de douchecellen en dito wc's. En ja hoor als de nood het hoogst is, is de reddende douche nabij

Door de verschrikkelijke regen werd er gelezen dat het een lieve lust was, door iedereen aan boord. Zo intens dat Lieselot tegen haar zin alweer aan een nieuw boek moest beginnen.

Zou het weer nog ooit beteren want alle hemelsluizen stonden open dat er overstromingen waren in Sodertalje.

Van zoveel lamlendig te zitten lezen stapelt natuurlijk de energie zich op in je lichaam. Tijd om er iets aan te doen: schrijver dezes besloot om in de gietende regen te gaan lopen joggen voor de Neder-landertalers onder ons. Het werkte aanstekelijk want de kinderen, excuseer de aankomende jongvolwassenen, de kids dus, besloten om in badpak Sodertalje door te lopen tot veler verbazing,??? welke maffe figuren doen zo iets in de plenzende regen ?.

Dit moeten zeker de berijders van die houten paarden zijn, de vermaledijde heemskinderen, waren deze ook niet met vier gesignaleerd in die stad SODERTALJE ?

Zwembroeklopen heten ze dit zeker ?

De mooie dag kwam aan zijn einde en weer gingen Lieselot en Tim hun buitenslaapplaats niet afstaan ondanks de keiharde afspraken hierover. (Zij sliepen op de heerlijke banken van de kuip onder een goed dekzeil. Red.)

Ik vind het echt niet mooi dat ze hun plaatsen niet afstaan ...

Morgen begin ik ook met een nieuw boek met de mooiste openingszin aller boeken; Liefde in tijden van cholera en regen: Het was onvermijdelijk: de geur van bittere amandelen deed hem altijd denken aan het lot van gedwarsboomde liefdes. Zeg nu nog dat we niet reizen en zeilen om te leren

**Vrijdag 30 juli de hele dag veel wind Z 6-7 wolken met zon
Sodertalje - Malaren Ook dit verslag is gemaakt door Dirk**

Op naar de MALAREN

Op een zeilboot zit je sowieso verlegen om plaats en ruimte, zeker als je het met z'n achtten het moet zien uit te zweten. Het mag al een wonder heten dat je niet voortdurend in elkaars vaarwater zit

Zo is het mij overkomen dat in het gangpad des morgens zich een vrouw aankleedde. Het bleek een Indonesische vrouw te zijn, als het ware in een sarong haar haren te verzorgen. Schoonheid heeft zo zijn rechten, zeker als ze Yvon noemt. En de schipper weet het toch niet dat we het zien, zelfs niet op zijn eigen schip. We lagen aan de sluis te wachten maar de schipper (Wouter dus) zat te verdiept in zijn boek---dat overkomt hem soms nog----dat hem dat volkomen was ontgaan waardoor de opengaande sluis aan ons voorbijging.



Södertalje: tweemaal!! wachten voor de sluis. Malaren: westelijk vaargebied van Stockholm

De wind was lekker aangewakkerd tot een 6 beaufort en konden zo voor de wind varen.

Tim en ikzelf hadden graag het grootzeil bijgestoken om er een beetje vaart in te krijgen maar de skipper oordeelde dat het geraadzamer was om met deze bemanning geen onnodige risico's te nemen.

Hopelijk komt er nog gelegenheid om eens scherp aan de wind te varen met een verrukkelijke vaart erin. Na de doorvaart in Stockholm misschien Skipper Wouter ?

Gelukkig stond ons een uitstekende maaltijd te wachten in een baai van de MALAREN. Er werd een spel Tarotkaarten uitgehaald. Onmiddellijk kwamen we in de betovering terecht van de Tarotkaarten want Sam en Lars konden hun afwas totaal niet afwerken. Na herhaaldelijk aandringen was de betovering doorbroken en de afwas eindelijk beëindigd. Onderweg probeerden Sam en Lars volledig vruchteloos een vis te vangen. Je zag van ver dat het complete amateurs waren die van het vissen niet veel zouden bakken. Wat een geklungel!!!!

Waren de Tarotkaarten ons nu goedgezind of niet want op een bepaald moment vlogen de kaarten letterlijk in het water en konden enkel na een heroïsche reddingsoperatie opgevist worden.

Je mag nooit het lot tarten, daar kunnen levens van afhangen, zeker op een boot.

Blijkbaar beseften we dit met z'n allen want de rescue operatie (woorden van Lars) van de weggewaaide Tarotkaart was een 'global action' van de hele bemanning.

We konden in een prachtige omgeving met een gerust geweten gaan slapen.

Zaterdag 31 juli de hele dag veel wind ZW 5 wolken
Malaren – Stockholm. Dit verslag is gemaakt door Sam



Sam... (in actie!)



In tegenstelling tot de weersvoorspelling begon de dag al met een warme ochtendzon. Na een smaakvol ontbijt, controleerden Lars en ik vooreerst de vishengel. We hadden twee vissen aan de vishengel! Na professioneel de ingewanden, de kop en de schubben van de vis verwijderd te hebben en het lekker in een pannetje te bakken, lichtten we het anker en vertrokken we op weg naar Stockholm. Het weer bleef zonnig en we haalden een aangename snelheid bij het zeilen van ongeveer 7 knopen. Na enkele bruggen kwamen we in het centrum van de stad en vonden we een plaatsje bij het stadshuis, dat boven de stad uit torende door de hoge toren. We zaten zo vol energie in Stockholm dat Dirk zelfs een weddenschap durfde aangaan met Lars en mij. Namelijk als eerste aan de overkant van het water komen, en de berg beklimmen. Door het glaasje wijn van de aperitief en de hitte ging het lopen nogal moeilijk voor ons

allen. Maar het eindresultaat was dat Lars en ik als eersten de top van de berg hadden bereikt en Dirk halverwege de route al had opgegeven. Ik hoop dat we de volgende dag de stad gaan verkennen..... tijdens de nacht.

P.S.:De stellingen en verhalen van Dirk moeten met een korreltje zout genomen worden...



Zondag 1 augustus bijna de hele dag zon, in de avond een buitje
Verblijf in Stockholm Dit verslag is gemaakt door Tim



Rechtsboven zit Tim.

Deze morgen werd ik zoals elke morgen gewekt door het licht van de zon, wat volgens mij de beste en mooiste wekker is die er bestaat. Na een lekker ontbijt vertrokken we naar de stad waar we rondsnoeffden op een rommelige rommelmarkt. We zaten door onze voorraden heen en hadden een winkel nodig. Wouter vond er één waar we met zijn allen naar toe gingen. In de winkel stond er een snoepbak waar Wouter en Dirk subtiel een snoepje uitnamen. Sam en Lars volgden uiteraard hun voorbeeld maar dan zonder die subtiliteit. De kassierster kwam een paar keer met een wantrouwende blik om het hoekje kijken, maar dit kon Sam en Lars er niet van weerhouden om verder te gaan met hun criminele activiteiten. Tot Lars op heterdaad werd betrapt en met zijn mond vol tanden stond. Buiten de winkel aten we elk een ijsje, waarna er nog eentje overbleef en een dilemma ontstond. Yvon loste dit op door ons getallen te laten raden waarbij Els won en het ijsje aan mij gaf. Mijn oneerlijke overwinning leidde bij bepaalde mensen tot ergernis. Na onze boodschappen in de boot afgezet te hebben, vertrokken we naar het oude stadsgedeelte. We ontdekten mooie gebouwen, toffe winkeltjes en... een stelling waar iedereen toonde hoeveel (of hoe weinig) buikspieren hij bezat.



Op het einde van de avond verlegden we de boot om water van het waternet te tappen. Na wat in mijn boek te hebben gelezen met een glaasje wijn erbij, kroop ik in mijn slaapzak en viel in slaap, op een tweemaster in hartje Stockholm! Hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Stockholm is een fantastische stad en ik hoop dat we hier nog een tijdje blijven want ik denk dat we nog veel schatten moeten ontdekken.

Maandag 2 augustus bewolkt en af en toe regen

Stockholm Verblijf in Stockholm

Dit verslag is gemaakt door Lars

Deze ochtend werd ik wakker en keek ik door het raam naar een somber Stockholm maar toen we eenmaal de stad in waren veranderde dat beeld door de vele mensen en de kleurrijke paraplu's. We waren op weg naar het museum waar de Wasa stond.

Een groot en oud schip dat 1300 m nadat het uitgevaren was zonk en daar honderden jaren onaangeroerd lag.

Bij het binnenkomen waren mijn verwachtingen niet groot tot ik de deur opendeed van de ruimte met het schip.

Daar stond het, een uit eikenhout gemaakt zwart schip dat zeer indrukwekkend op ons neer keek.



Het was een prachtig museum en zeer fascinerend .

Na er enkele uren rond te lopen zijn we vertrokken . De regen was al gestopt en niet lang daarna trokken zelfs de wolken wat weg en kwam de zon gluren .

We gingen toen terug naar de boot en genoten daar van een Indonesische maaltijd .

Toen besloten de ‘volwassenen’ nog even naar een jazz cafe te gaan .

Sam en ik wilden nog even de ‘‘city by night’’ zien en vertrokken iets te laat .

Maar we zijn toch nog naar de obelisk geweest die verlicht was met fonteinen er rond .

Toen we een wat boze sms ontvingen om direct terug te keren begaven we ons rustig richting van de boot. Niet lang daarna lagen we in ons bed te slapen .

Dinsdag 3 augustus zonnig en in de avond regen

Verblijf in Stockholm.

Dit verslag is gemaakt door Lieselot

Vanmorgen kwam ik voor de eerste keer deze vakantie ‘binnen’ wakker, en toen merkte ik dat ik het eigenlijk wel zalig vind om buiten te slapen en wakker te worden in de open lucht, wat een heerlijk gevoel! Na een laat ontbijt of laat ik het toch maar brunch noemen begonnen Tim en Lars aan een zelfgemaakt ganzenbordspel met opdrachtjes die we moesten uitvoeren.

Opdrachtjes als van de boot in het water springen, naar het stadhuis wandelen en terug met luide, marginale muziek op je schouder...

Achter enkele uurtjes vertrokken we toen naar de oude stad, we waren daar op een avond al eens geweest maar hadden niets echt bezichtigd. Vandaag gaan we dat dus wel doen. We zijn in een heel mooi kerkje geweest, met een prachtig torentje, die nu eigenlijk niet meer dient als kerk maar het is de begraafplaats van de Koninklijke familie geworden, naar het schijnt heel mooi van binnen als ik mama haar mening mag volgen. Ik ben niet binnen geraakt want je moest eigenlijk betalen maar ik was de laatste in de rij en werd tegen gehouden om te betalen toen de rest al binnen geslopen was. Die snoodaards!

Vervolgens liepen we door naar het meer centralere deel van de oude kern, een heel gezellig straatje met allemaal kleine, hele mooie winkeltjes.

We deden nog een kerkje en probeerden ook binnen te geraken in de kathedraal maar voor die moest je betalen dus deden we hem niet. We bezochten ook nog het plein voor het koninklijk paleis en het is echt grappig. Er staan daar allemaal bewakers, heel netjes opgekleed met een wapen en al voor een klein kotje en zij houden daar de wacht. Ik vind het lachwekkend.

Poeh, even genoeg gestapt, we hebben daar dan even uitgerust bij een beeld en daar hebben we een toffe foto getrokken van mama en dirk, ik vind hem leuk! Kijk maar ☺



Dorstig en voldaan keerden we terug naar de boot waar mama heerlijke gevulde tomaatjes met puree maakte. Terwijl mama kookte ging Sam nog wat zitten vissen en plots hoorde ik Wouter roepen: ja! Probeer hem in de emmer te krijgen, ja! En ik keek naar buiten en daar zat Sam met een joekel van een vis in z'n handen te worstelen om het ding in een emmer te krijgen, grappig om te zien. Ik heb er net van gegeten en ik moet toegeven.. Mmmm.. het was lekker! Nu ga ik slapen, buiten!!! ☺

O nog even melden! Mama wandelt hier al de hele tijd in Stockholm rond over allerlei bruggen alsof het voor haar de normaalste zaak van de wereld is. Mama, we zijn fier op jou! (Els was kennelijk bang om over bruggen te lopen ,maar nu niet meer!! red!!)

Woensdag 4 augustus regen en in de avond zon

Verblijf in Stockholm. Dit verslag is gemaakt door Els

De hele nacht geregend. De morgen begon ook met regen dus besloten we richting Museum Moderne kunst te gaan. Nadat we weerom het prachtig tuintje en de mooie binnenplaats van het stadhuis bewonderd hadden, begaven we ons naar het museum. Met de paraplu in de hand stapten we door de regen. Voor het gebouw stonden prachtige, kleurige kunstwerken. Je vindt er werken van: Dali, Kandinsky, Matisse, ... en ook van Zweedse kunstenaars. Het was echt de moeite waard ! Toen we buiten kwamen, scheen de zon, zalig. De stad kreeg weer een heel andere uitstraling, ze was weer wondermooi. 's Avonds werden we weerom verwend met een heerlijke maaltijd van Yvonne. Na het eten gingen we samen naar een vuuroptreden van een paar zware mannen,



daarna kropen we heel voldaan in onze kooi.

Donderdag 5 augustus mooi zonnig weer

We gaan van Stockholm west naar Stockholm oost.

Dit verslag is gemaakt door Dirk

Het weer was uitstekend en nodigde uit om een rondje te gaan varen, Stockholmse sightseeing als het ware. Zo gezegd, zo gedaan, na enkele bruggen onder gevaaren te hebben kwamen we aan een mooi gelegen sluis tussen de rotsen die vrij snel open ging. Op zeil trokken we rond de stad. Onderwijl konden we het niet nalaten in het water te springen en ons door een tweetal touwen te laten trekken. De stroming bleek sterker dan gedacht als we getrokken werden door de boot, zeker als we de motor bijzetten en zo'n 6 knopen vaarden. Met de boot kwamen we dan toch heel dicht bij het "Tivoli"-pretpark waar een en al gekrijs was tot in de late uurtjes.



We hebben dan aangelegd in een mooi privéhaventje met zicht op de grote baai van Stockholm op het eiland Skippholmen. Door het mooie weer konden we niet weerstaan om een barbecue te maken met pindakaas satésaus. Daarna nog eens even het water ingedoken om ons met een slinger op te laten hijsen door Wouter. Uiteraard viel Sam eens uit het opgehesen slingertouw, pardoes het water in. En ja hoor nu lukte het wel om op eigen kracht bij aan boord van de Witte Raaf te hijsen. Nu waren we klaar om van de andere zijde de stad in te trekken.

Vrijdag 6 augustus mooi zonnig weer

Stockholm oost naar Stockholm Scheren.

Dit verslag is gemaakt door Dirk

Laatste dag in Stockholm. Lieselot is de broodjes gaan halen bij een warme bakker in de Altstadt. Onder andere het broodje met abrikoos, noten en rozijnen viel in de smaak. Na het heerlijke ontbijt – zeer uitgebreid zoals steeds - volgde een bezoek aan het National Museet. Een heel mooi museum met o.a. een nieuwe knappe schilder die we ontdekten: Carl Larsson, typisch Zweedse taferelen waar volgens mij Ikea veel ideeën heeft uitgehaald.

Na het lange aanvullen van onze watervoorraad wegens de te lage waterdruk uit de slechte Hozelock-koppelingen konden we Stockholm achter ons laten. Onderweg zagen we vele mooie landhuizen van niet onbemiddelde Zweden. Een rustige baai met mooie einders lag op ons te wachten s avonds.

Zaterdag 7 augustus bewolkt en in de middag regen.

Stockholm Scheren naar een andere plek in de Scheren. Dit verslag is gemaakt door Sam



We stonden vroeg op ... ,hadden ontbijt en maakten dan een wandeling op het eiland om het te verkennen. Het eiland moest eerst beklommen worden om dan in het fel met mos begroeide bos te komen. We ontdekten bokken en geiten op de top van de rotsen. Na enige tijd kwamen we weer aan het water en werden we door Lieselot met het motorbootje aan de overkant van de baai teruggehaald.



Na voorbereidingen, werd het anker gelicht en ging de zeiltocht weer verder. Daarna hebben we nog een keer aan een touw in het water gehangen dat bevestigd was aan de boot terwijl we 5 knopen gingen (met de motor). Door problemen in de motorruimte moesten we weer even ankeren voor herstelling en verloren we wat tijd. s'Avonds kwamen we weer aan bij een mooie ankerplaats en hadden een lekker avondmaal.

Zondag 8 augustus bewolkt in de namiddag mist windje 3 uit het noorden

Scheren naar een andere plek in de Scheren.

Dit verslag is gemaakt door Tim

Na het ontbijt vertrokken we. We zeilden voor de wind en konden bijgevolg de spinnaker opzetten.



Dit was iets nieuws voor mij en ik vond het wel indrukwekkend. In de late namiddag werden de eilandjes en het water bedekt door een dikke mist, waardoor we weinig zagen en we genoodzaakt waren om in een kleine baai voor anker te gaan. Het in een witte deken gehulde landschap was een mooi en geheimzinnig tafereel.



Ik, Sam en Lars begonnen direct met de verkenning van het eiland. Het is opvallend hoe elk eiland anders is qua vegetatie. Het was eveneens bedekt door een laag mos maar het had andere kleuren en het stikte er van de spinnenwebben. Na een kleine wandeling en een mislukte besluiping van een boer met zijn tractor keerden we terug naar de boot. We aten een geïmproviseerde maar lekkere maaltijd en keken met zijn allen, op de laptop, naar Alice in wonderland. We gingen vrij vroeg naar bed om de volgende morgen op tijd te kunnen vertrekken.

Maandag 9 augustus bewolkt in de namiddag mist windje 3 uit het noorden. Van de ene plek in de Scheren naar een andere plek in de Scheren. Dit verslag is gemaakt door Lars.

Vandaag vertrokken we vroeg in de morgen naar een haven op zoek naar een groot warehouse. Om 12 uur kwamen we daar aan en deden we grote inkopen .

Met goed gevulde zakken kwamen we weer aan bij de boot die we dan ook vol laadden .
Toen vertrokken we weer met een goed blazende wind naar de Baltische zee.



Hier varen we rond het eiland Landsort.

Na even varen begon mama met het eten en wat later zaten we te eten op het dek .

Een uurtje later zaten we voor anker in een afgelegen stukje, klaar om te slapen, maar voor we dat deden moest Wouter eerst nog even met zijn lamp een paar mensen wakker maken die in een boot al aan het slapen waren .

Dinsdag 10 augustus zonnig weertje met veel wind... 5 beaufort

Van een mooi plekje in de Scheren naar Öxelosund . Dit verslag is gemaakt door Lieselot

Ik keek gisteravond al uit naar het ontbijt die de volgende morgen ging komen (vanmorgen dus) want al de plekjes in de boot waren gevuld met lekkers: choco jaja, frambozenconfituur, honing, een soort gekleurde muisjes, vleesjes, kaas, eitjes, salami, thee, koffie en twee soorten brood. Zalig ontbijtje om de dag goed te beginnen.

Om 9 uur stonden alle hens aan dek en werden de zeilen gehesen om te gaan varen. Het was terug varen op open zee met veel wind en golven en dat begon ik ook al snel te voelen in mijn maag dus ging ik even op de bank liggen en deed een dutje, dan voel je dat niet zo. Toen ik wakker werd hoorde ik dat we binnen half uurtje alweer in de haven van Öxelosund aankwamen, onze eindbestemming.

Dat was geen leuk gevoel want ik wil helemaal nog niet naar huis.

Ik wil hier liever nog beetje blijven genieten van het varen, de mooie plekjes, het zwemmen, lekker eten, elkaar... ik vond het een zalige reis, helemaal anders dan die we gewoon zijn

maar toch o zo zelig! Nu zal ik iets verklappen in de hoop dat Wouter het vanavond niet meer leest. Daarnet zaten mama en ik aan een fontein en zijn we begonnen met een liedje te schrijven voor Wouter en Yvon om hun te bedanken voor alles. We hebben een tekst geschreven op 'a yellow submarine' van The Beatles. Daarnet hebben we nog met z'n allen zitten oefenen (ik vond het super grappig om de jongens zo te zien zingen!) om het morgen bij het afscheid voor hun te zingen. Ik hoop dat ik niet in een lachbui geraak tijdens het zingen. Nu nog gezellig een glaasje drinken en dan aan ons laatste nachtje op de boot beginnen.



Tot weerzien!!!!

**Woensdag 11 augustus een heerlijk ochtendzonnetje daarna een bedekte hemel
Vandaag blijven we in Öxelosund . Dit verslag is gemaakt door Wouter.**

Vandaag is het de dag van opruimen en afscheid nemen.

We hebben heerlijke dagen achter de rug.

Met 8 man is het af en toe wat schuiven met de ruimte maar het is allemaal zonder spanning of irritatie verlopen.

Hulde aan de twee jongste pubers die op deze kleine ruimte het soms wel moeilijk hebben gehad, vooral als het gaat om orde en netheid...!!! Toch wel één van de basis principes voor een gezellig verblijf aan boord.

Nadat de boot zowel inwendig als uitwendig helemaal "gekuist" was werden wij verrast met een afscheid obade vergezeld door de nodige flesjes drank.



De familie vertok weer, Tim en Lieselot naar het vliegveld in Nyköping, en de anderen met de auto weer naar België.

Voor ons weer wennen, het geeft altijd een leeg gevoel zo'n afscheid.

Vandaag nemen we nog een rustige "bij kom" dag en morgen gaan we weer, met een leeg schip, verder, Zuidwaarts door de scheren richting Bornholm.

Aanvulling van dit verslag door Yvon.

Niets voor mij een dergelijk verslagje schrijven maar eens moet het er toch van komen.

Het moet gezegd worden vind ik, dat 2 ½ week met 8 man aan boord niet niks is maar hier past het om mijn complimenten tot onze Belgische vrienden en hun kids te richten : jongens jullie waren fantastisch, niet iedere minuut dan zou ik overdrijven maar wel voor het grootste gedeelte van de dagen aan boord, wij hebben bewondering voor jullie aanpassing vermogen.

Het was ook leuk om te zien hoe jullie, eenmaal aan wal jullie overtollige energie wisten te gebruiken.

"Els ik moet nu echt aan het afslanken, jouw kookkunst was te goed om er neen tegen te zeggen, we hebben heerlijk gegeten.

Ook heb ik met bewondering naar Dirk en jou gekeken toen jullie aan het koken waren terwijl het schip over stuurboord lag en aardig aan het stampen was.

Wouter en ik hebben van ons samen zijn genoten en we vonden het knap leeg en kaal toen jullie vertrokken waren".

Ik heb nog even flink gebruik gemaakt van de was- en droogmogelijkheden van de jacht haven, alles weer schoon zelfs het fatsoeneren van mijn haardos is mij daar gelukt.

We gaan nu slapen en morgen met z'n tweetjes verder naar het zuiden, richting Bornholm, waar we over een paar dagen denken aan te komen.

Donderdag 12 augustus sluierbewolking maar de zon komt er goed door, de wind: 3 Beaufort zo krimpnd naar oost.

Öxelosund naar een plek dertig mijl zuidwaarts.

Plaats aanduiding wordt wat lastig, in de scheren zijn er weinig grote plaatsen waar je aan kunt refereren. De scheren zijn uitgestrekt en blijven verrassend afwisselend.



Hier zijn we tussendoor gevaren!!

We varen op onze “water Tom – Tom” je hebt dan wel heel nauwkeurige plaats informatie maar een overzicht in deze eilanden brei is moeilijk te vinden. Je volgt een route en na een paar uur zoeken we wel uit hoever we gevorderd zijn en waar we ons exact bevinden.



zo ziet het vaarwater er in werkelijkheid uit.

Net als de tijd die soms tijdloos is, is onze plaatsbepaling soms ” plaatsloos”.

We hebben geen haast geen verplichtingen etc. dus genieten we optimaal van onze vrijheid.

Vandaag was bijna alles bezeild, een klein stukje laveren tussen de rotsen was weer een spannende ervaring. De Zweden zeilen veel dus laveren zij ook, daar kan ik met de Raaf niet voor onder doen.

Om zes uur 's avonds vinden we een mooie overnachting plek, dat is eigenlijk niet zo moeilijk, want op elk redelijk eiland vind je goede plekken.



Om zeven uur dineren we bij een heerlijke warme ondergaande zon, om 8 uur verdwijnt de zon achter de bomen van het volgende eiland en daarna,,,,, verslagje maken en onder de wol. Het was vandaag weer een ontspannen zeildagje met af en toe een beetje blote buiken weer.

Vrijdag 13 augustus Fraai zomerweer 4-5 Beaufort oost later afnemend. In de avond was het nog 25 graden maar op het water met de oosten wind is het wat frisser

Een plek dertig mijl zuidwaarts van Öxelosund naar Västervik , 35 mijl gevaren

In het zuid oostelijk deel van de scheren is er nagenoeg geen mogelijkheid meer om beschermt binnendoor te varen. Er is regelmatig contact met, c.q. korte trajecten over zee. Edoch de hindernissen zijn er niet minder om, veel rotsen, hetzij net onder- of net boven water.

Er zijn vaarroutes uitgezet maar het blijft oppassen.



Vandaag was het relaxed varen, alles was bezeild.

We zijn bij de plaats Västervik naar binnen gelopen. Je komt van een dun bevolkt

“buiten water” af en dan vaar je ineens op een heel beschut binnenmeer, volop leven zomerhuizen, watersport, industriehaven, stad etc. In één woord verrassend.

Zodra je in de “binnen scheren”vaart zijn de temperaturen, door het uitblijven van de zeewind, ook aangenamer. Bij het avond zonnetje was de schaduwtemperatuur nog 25 graden!!.

Hoezo... koud en nat Scandinavië !!!!

Zaterdag 14 augustus Fraai en warm zomerweer

Verblijf Västervik

Het wordt warm vandaag en er is weinig wind, daarbij komt dat we boodschappen willen doen en.... het plaatsje is best de moeite waard om nader te bekijken.

Dat hebben we dus gedaan, lekker gefietst, op de rommelmarkt rondgesnuffeld en in het zonnetje gezeten.



Zondag 15 augustus ????

Västervik - Oskarshamn 40 mijl

De weersvoorspelling gaf NO 3 aan. Maar toen we wegging was het zuid 3 en we moeten naar het zuiden.

Reden om niet door de scheren te gaan maar over open water. We nemen afscheid van de scheren.



Na een bakboordslag op zee viel de wind weg, dus toch maar op de motor, de zon kwam goed door en dat is best lekker. Eind van de middag vervult de wind zijn belofte: het wordt NO 2-3 en voor het lapje gaan we slalom tussen de keien door naar nog een klein stukje scheren gebied.

Het is net weer iets anders dan de vorige stukken scheren, het is en blijft een mooi vaargebied.



En ze zitten ook net onder water!!!

Het plaatsje is niet veel bijzonder en nodigt niet uit tot spontane fietspartijen.

We eten ons avondmaal, ruimen op en gaan lekker slapen.

Maandag 16 augustus N-O 3-4

Oskarshamn - Kalmar 40 mijl

Vandaag een heerlijk zeildagje.

Alles met ruime wind tot voor de wind bezeilt, met voldoende wind en in de middag een lekker warm zonnetje erbij.

In de haven van Kalmar komen we aan de praat met 4 Nederlanders, één echtpaar die hun boot hier laten overwinteren en één echtpaar die met de auto een stuk van Zweden aan het verkennen zijn. Interessant genoeg om in de kuip van de Witte Raaf verder te praten.

Het was een gezellige avond.

Dinsdag 17 augustus Zuid 5-6 droog in de middag het zonnetje erbij Kalmar

De Kalmarsund ligt pal zuid en is relatief smal. Morgen is de wind 3-4- en zuid west dus blijven we binnen. We maken een fietstochtje door het plaatsje en houden het voor de rest van de dag voor gezien.



Het slot van Kalmar



Met dikke muren

Bij Kalmar is de doorgang tussen Öland en Kalmar erg ondiep dus strategisch gezien is dit een mooie plek om een kasteel te bouwen.



Bijzonder bomen



Een oud gedeelte van Kalmar

Woensdag 18 augustus voorspelling zuidwest 3-4 werkelijk?????

Kalmar - Sandhamn

De voorspelling was ZW 3-4 in werkelijkheid begon de ochtend met noorden wind, te weinig om te zeilen dus dan maar op de motor in afwachting van ZW wind.

Het wordt wel Zuid 3 a 4 , net genoeg om aan de wind te kruisen maar het schiet niet op.

Tegen de avond komt er nog wat regen los dus gaan we de haven van Sandhamn maar in. We hebben dan wel 53 mijl gevaren over hemelsbreed 35 mijl.

Op een paar spettertjes na hebben wel de hele dag zon gehad.

**Donderdag 19 augustus voorspelling west 3-4 werkelijk?????
Sandhamn - Bornholm 60 mijl**

Na een goed ontbijt vertrokken we.

Normale zeilvoering opgezet, maar toen we een paar mijl richting open water waren gegaan trok de wind aan en kromp wat naar het zuiden. Dus kluiven tegen de golven en ook nog kruizen.

We draaien mooi om en gaan terug.

Halverwege werd het beter, het zonnetje erbij en westen wind, toch maar weer proberen. Een rif in de kluiver en de bezaan en zo gaan we op weg. Bornholm goed aan de wind bezeild, een evenwichtige zeilvoering en een dikke vijf beaufort wind. Geen probleem voor de Raaf.

Alleen een sterk knobbelig zeetje. Normaal heeft de Raaf geen last van 'paaltje pikken' maar op deze tocht hebben we er toch wel een aantal gehad. Soms zomaar uit het niets een zodanig hoge bult dat de raaf er echt tegen op moest klimmen.

Het laatste stuk de motor bijgezet om toch niet te veel vaart te verliezen bij deze golven.

Met een beetje motor ondersteuning vallen we niet zo gauw dood door die hoge golven.

Bij zonsondergang rond 20:00 uur gaan we de haven van Allinge op Bornholm binnen.

Zweden ligt achter ons en in het volgend verslag ziet u ons weer terug.